

## Bestyrelsens beretning for 2016.

Året 2016 er for længst rendt ud.

Det har været et interessant år for Beboerforeningen.

Vi lagde ud med et medlemstal på 157 og er nu oppe over 200. Det er meget tilfredsstillende og inspirerende for vores arbejde i bestyrelsen, at vi har Orøernes bevågenhed, og jo flere vi er, jo mere gennemslagskraft har vi overfor vores modspillere.

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side i årets løb, vi har haft ti ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært, og når jeg tæller løseligt efter i min mailboks har jeg omkring 300 mails, der omhandler vores arbejde. Meget af det er selvfølgelig intern kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, men vi får også en del henvendelser fra foreningens medlemmer og andre via mails. Men vi har måske ikke så mange af dem (altså henvendelser), som vi kunne ønske os... forstået på den måde, at meget kommunikation bliver samlet op via "jungletrommer" eller kommer til os på anden listig vis. Vi vil rigtig gerne bruges, og vi vil meget gerne være på forkant med, hvad der rører sig, så vi kan reagere hurtigt, når nogen begynder at pille ved vores lille velfungerende ø-samfund.

Det er vores intention, at blive endnu bedre til at kommunikere med øen, og vi har derfor for ganske nylig besluttet os til at oprette vores egen Facebook gruppe. Her vil man kunne rejse store og små spørgsmål, og vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at besvare og behandle de sager, der bliver stillet ind på her. Det er lidt frustrerende for os, når vi ad omveje får oplysninger om noget, der ikke fungerer. Det er meget bedre, hvis man retter direkte henvendelse til os. Så kan vi tage os af det med det samme, i stedet for, at der ligger noget utilfredshed og ulmer i ugevis, uden at vi ved det. Selvfølgelig er vi også modtagelige for kritik, for nye idéer og forslag til, hvordan noget kan gøres bedre.

Foreningsåret begyndte med, at vi efter generalforsamlingen konstituerede os som følger:

Formand: Jens Bloch

Næstformand: Gitte Busk-Clausen

Kasserer: Henrik Persson

Sekretær: Berit Tannebæk  
Bestyrelsesmedlem Erik Fuchs

Udvalgsposterne blev fordelt som følger:

Færgeskontakt udvalg: Henrik Persson  
Hallen: Berit Tannebæk  
Lokalforum: Peter Bach Larsen (Suppleant)  
Ø-kontoret: Gitte Busk-Clausen  
Ø-sammenslutningen: Erik Fuchs

Herefter er det gået slag i slag med mange vigtige sager. Vi havde i samarbejde med Lokalforum forsøgt, at få en fuldtidslæge til øen, men regionen sad vores henvendelser overhørig. (Jeg har så sidenhen hørt, at nogen mente, at det var os, der ansatte Tommy Budek, hvilket jeg lige kan understrege, at det havde vi intet med at gøre). Men han kom til Orø som "delelæge", hvilket indtil videre har betydet, at han er her to gange om ugen i almindelig konsultation. Vi opfordrede i den forbindelse øens befolkning til at komme med udsagn om, hvordan lægeordningen fungerede, og disse henvendelser + vores egne erfaringer blev bragt til Torvs på et møde med læge Tommy Budek og hans sygeplejerske i august. Det er åbenbart for enhver, at vi har været forkælede i mange år af Carsten Roug, som altid stod til rådighed døgnet rundt. Det er også klart, at der altid er visse omstillingsudfordringer, når noget bliver lavet om. Vi skulle nu til at vænne os til, at bestille tid hos en sekretær i Holbæk, at vi ikke kunne ringe efter en læge klokken midt om natten, at vi kun havde en levende læge på øen to gange om ugen osv. Men vi kunne også erfare, at der nu var en sygeplejerske på øen, som kunne foretage mange af de ting, som vi tidligere skulle til Holbæk sygehus for at få klaret, og at man ved at gå ind på nettet kan bestille sin egen medicin og få konsultation om sine skavanker. Til mødet med lægen kunne vi bringe orøernes frustrationer op, og meget af det, der er gået mindre godt, viser sig, at være et spørgsmål om klar kommunikation. Dette lovede Tommy Budek, at rette op på, således at alle har mulighed for at orientere sig om, hvornår der er ferie eller sygdom på klinikken, eller andre vigtige ting. Jeg har nu hørt, at der stadigvæk er noget utilfredshed med ordningen, men da ingen

har rettet henvendelse til os om det, er det lidt svært for os at gøre noget ved Jævnf. Ovenstående om kommunikation til os.

Arbejdet med at få folk til at bosætte sig på vores ø er fortsat. Vi har nu det luksus problem, at der er mange flere, der ønsker at slå sig ned på øen, end der kan skaffes lejeboliger til. Heldigvis ser det ud, som om der er kommet lidt gang i hussalget igen, noget der gerne skulle fortsætte i forlængelse af de reducerede færgepriser.

Vi er gennem projekt "Orø som demonstrationsø" i kontakt med VAB, for at få dem til at bygge nye lejeboliger bag ved Elnebjergcenteret. VAB er absolut interesserede i dette og har besigtiget grunden sammen med ejerne og os. Desværre er de lige nu så travlt optaget, så de ikke kan overse, at starte et projekt op her på øen; men de har lovet, at de gør noget ved det senere i dette forår.

For at skaffe flere lejeboliger, har vi ved cykelklubbens hjælp rundkastet en skrivelse til alle sommerhusejere om deres muligheder for at leje deres hus ud til helårsbeboelse. Samtidig har vi gjort os til talsmænd for en ændring af lejeloven, således at folk, der egentlig gerne vil af med deres lejere ved salg, kan sige deres lejere op, men det er vist en tung sag.

Situationen taget i betragtning, gjorde vi ved "Aftensalget" i Holbæk i maj ikke så meget ud af bosætning, men mere almindelig turist reklame og reklame for Ø-dagen, der løb af stablen først i juni.

Fra den 20. til den 22. maj var der generalforsamling i Ø-sammenslutningen. Vi havde på forhånd meldt os til et ø-marked i Struer med produkter fra Orø. Desværre var markedet ikke særlig centralt placeret i byen, og det blev mest til "Det indre marked" salgsmæssigt. Efterfølgende blev halvdelen af vores delegation (Gitte og undertegnede) forgiftede, så vi ikke var i stand til at deltage i selve generalforsamlingen. Referat herfra kan findes andre steder.

Den 23. juni afholdt vi i samarbejde med Campingpladsen St.Hans fest samme sted. Det var anden gang i denne omgang, så nu er det lige før, vi kan kalde det en tradition . Der var et stort fremmøde til arrangementet og Borgmester Søren Kjærsgaard holdt en fin tale, som alle kunne høre – vi var nemlig nødt til at kravle sammen i teltet pga af en vældig tordenbyge, der meldte sin ankomst midt i det hele. Sidsel Steen-Nielsen (Skoleleder på "Orøstrand" og meget andet) blev kåret som årets heks.

I foråret meldte foreningen sig ind i Danmarks Samfundet, hvilket berettigede os til at søge dem om et nyt flag til øens flagstang. Dette (Eller faktisk to) fik vi overrakt ved en lille højtidelighed på Valdemarsdag, den 15. juni. Osvald Laursen tager sig af flagningen med Erik Fuchs og undertegnede, som vikarer. Osvald har lavet en lille tavle, hvor man kan læse, hvem der flages for. Desværre får vi ikke så mange henvendelser om flagning, selv om vi har gjort opmærksom på reglerne i Orø Nyt.

I løbet af foråret annoncerede vi, at vi i samarbejde med Orø skole ville lave en færdselskampagne i uge 24. Vi havde ikke kræfter til at slå det så stort op, som vi egentlig havde ønsket, men på skolen gjorde de en del ud af det. Børnene lavede fine tegninger, der blev publiceret og uddelt på færgerne og ved Brugsen. Vi må nok erkende, at effekten af anstrengelserne ikke har været målbart. Der er stadig rigtig mange, der kommer for sent af sted hjemmefra, og især ned ad Østre Færgevej køres der stadigvæk alt for stærkt. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det, men et problem, det er det. Brøndevej er pt. ikke til at køre stærkt på, så måske skal vi anbefale, at man lader være med at asfaltere den igen.

Vi har igennem året været i tæt kontakt med Lokalforum, og vi har forsøgt med svingende held og i dialog med dem at fordele vores arbejdsindsats, så vi ikke render rundt og laver dobbelt arbejde. Nu har Holbæk Kommune så besluttet, at der skal laves en ny struktur for et lokalforum. Beboerforeningen har fremsendt et forslag til kommunen om at overtage arbejdet med at være bindeled mellem Orø og dem. Vi kan ikke lave en forening med A og B medlemmer, og da vi er bundet op på Ø-sammenslutningen, kan vi ikke bare omdanne Beboerforeningen til Lokalforum. Men vi vil gerne gøre arbejdet, hvilket vi kunne forestille os kunne forgå ved, at vi afholder nogle borgermøder for hele øen, hvor alle fastboende har tale og stemmeret. For os at se vil det være helt tåbeligt, hvis man igen har to parallelle organisationer til at varetage øens interesser. Det er noget rod.

Postnumre: Der har igennem årene været stigende utilfredshed med at Orø ikke havde sit eget postnummer. For mange år siden havde vi 4305, men det gled ud ved kommunesammenlægningen i 71. Det har stor betydning for vores forsikringspræmier og for vores leverancer udefra, at vi har vore eget nummer. Gennem Ø-sammenslutningen fik vi så hul igennem til Post Nord, således at vi i begyndelsen af januar i år kunne afholde afstemning om ønsket. Post Nord krævede,

at der var et markant flertal i lokalsamfundet for en ændring, og den eneste måde, vi kunne konstatere det på, var ved at afholde en hemmelig skriftlig afstemning, med overvågning af en repræsentant fra det offentlige. Resultatet var et overvældende flertal for forslaget. Nu venter vi så på, at Post Nord sætter det i værk.

Kort før sommerferien blev øen kontaktet af Fibia, et fibernet firma, der ville lægge fibernet på øen, hvis der kunne opnås 50% tilslutning. Lokalforum og vi lagde os i selen, for at få folk til at tilmelde sig en tilslutning, men det kneb noget med opnå det nødvendige antal. I løbet af efteråret blev det så forhandlet med firmaet, så vi nu kan få indlagt fibernet uden tilslutning fra 50 % af øens husstande. Af uransagelige årsager gik Fibia uden om Næsby, men i mellemtiden har TDC så nedlagt fibernet fra Bybjerg til Næsby, hvor det skal kobles sammen med det eksisterende kobbernet. Ikke en helt super løsning for Næsboerne, men dog meget bedre end den nuværende. Hvornår Fibia så begynder deres arbejde vides i skrivende stund ikke.

Vi kan ikke bryste os af at være direkte involveret i, at priserne på færgerne er sat ned, men Ø-sammenslutningen har gjort sig gældende på tinge og har været med til at præge diskussionen om "landevejs-pricippet". En ordning, der skulle sikre, at det ikke koster mere at sejle med en færge her i landet end at køre på landevejene. Folketinget afsatte 85 mill. til at sænke priserne, det kan ikke helt sidestilles med det at køre på vejene, men det har da giver mærkbare prisnedsættelser i det, der kaldes "Skuldæsonen". Formålet skal ud over at støtte øerne befolkningsmæssigt være at forlænge turistsæsonen. Østre Færge lagde ud med kraftige nedsættelser i efteråret, men det var nyt for dem, så der var visse vanskeligheder, som vi må håbe, at de får rettet op på i næste hug. Fragtpriserne har vi og sammenslutningen diskuteret en del. På visse øer kunne erhvervsdrivende med biler på "Papegøjeplader" ikke få del i nedsættelserne, men det er der kommet mere styr på nu.

Vores gode projektmand, Sune, valgte at slutte sit projekt her til nytår. Vi havde ellers i samarbejde med alle involverede parter søgt om midler til at forlænge hans tilstedeværelse et år på Orø. Men han valgte af personlige grunde, at slutte nu. Han

har gjort en uvurderlig indsats for Orø, og vi skylder ham stor tak. Det er nu spændende, hvordan vi selv kommer videre herfra.

Vi blev i efteråret involveret i en konflikt omkring Orø Hallen mellem bestyrelsen for denne og Ron Daniels. Det ser ud som om parterne er blevet forligt nu. Det er klart at Ron med sit badminton projekt er et plus for Orø og for Hallen, men det er også klart, at reglerne skal overholdes og huslejen betales.

I slutningen af november afholdt vi juletræs-tænding sammen med Orø Kontoret.. Der mødte rigtigt mange mennesker op, men det var piskoldt, så vi var nødt til at skære det noget ned. Vi har efterfølgende evalueret arrangementet, og er blevet enige om at ændre noget på konceptet, men i øvrigt fortsætte den gode tradition.

Der er kommet nye folk på Campingpladsen og i Forsamlingshuset. Det har vi markeret med en velkomst og en opfordring til at bruge Foreningen. Vi vil gerne bevare disse institutioner og stå til rådighed med råd og dåd. Vi afholdt ligeledes et velkomst møde med den nye vært på kroen, for at give hende vores støtte, men det kunne åbenbart ikke redde stumperne.

Bestyrelsen har som nævnt haft et travlt år. I denne beretning er nævnt det meste af, hvad vi har foretaget os. Så er der kun tilbage at sige tak til alle for et godt samarbejde.