

Beretning for 2014:

Et år er gået, og det er, som i enhver anden forening tid til at kigge lidt på, hvad den bestyrelse, I valgte sidste år, har bedrevet i mellemtiden

Nåede vi hvad vi ville og/eller nåede vi også noget andet ?

Sommerhuse mv.:

På generalforsamlingen for et år siden, var problemerne med at bo i øens sommerhuse højaktuelle. Vi havde været inde i en demonstration for at råbe politikerne op, og vi havde flere verserende sager kørende, både med dækadresser og bødeforlæg. Det var, og er bestyrelsens holdning, som man også kan læse i det nyligt udkomne Orø Nyt, at vi har behov for at udnytte hele øens boligmasse, om det er sommerhuse eller helårshuse – lejede eller ejede – Det står vi for og det vil vi også fremover kæmpe for. Alle er velkomne på vores ø, sommerhusene, der skal anvendes til helårsbeboelse, skal bare have en standard, så folk kan bo ordentligt.

I 2014 har vi arbejdet videre med denne problematik, men da hele forløbet er beskrevet i Orø Nyt, vil jeg ikke komme nærmere ind på det her. Nu er der så tilbage, at komme i dialog med Holbæk – embedsmænd og politikere – om hvordan loven skal administreres både for ejere og lejere, og til det planlægger vi et møde med dem her i det kommende forår.

Det er jo nu blevet sådan, at der ikke bliver afholdt dialogmøder mere, med politikerne i Holbæk. Nu kan alle foreninger og organisationer, arrangere møder, hvor man kan invitere lokalpolitikere til at deltage. Det vil vi vide at gøre.

Bosætning:

Ud over arbejdet med sommerhusene, har vi været beskæftiget med Bosætning generelt. Vi havde fået opfattelsen af, at de mennesker der kunne tænkes at ville flytte til Orø skulle findes i de større provinsbyer omkring os, derfor ville vi koncentrere os om at agitere i disse byer.

Vi gav os til at undersøge, hvad der fandtes af "by-arrangementer" med et stort publikum og nåede frem til noget i Frederikssund, På Svanholm og i Holbæk, der var potentielt. Vi kastede os ud i arbejdet med at finde folk, der ville hjælpe os. I første omgang annoncerede vi efter nogen til et møde i biblioteket, hvor der ikke dukkede en sjæl op, derefter, indkaldte vi en række personer fra øen, som vi tillod os at antage kunne være interesserede i at gøre noget arbejde for sagen, og som kunne bibringe projektet nogle gode ideer. Dette resulterede i at vi havde et fint og konstruktivt arbejds møde hos Gitte i det tidlige forår med omkring 20 deltagere. Der har i den forbindelse været røster fremme om, at vi ville holde et lukket møde og holde nogen ude af beslutningsprocessen. **Dette var på intet tidspunkt vores hensigt**, og hvis der er nogen, der går rundt og føler sig forbigået, så kender I nu baggrunden for, at det gik, som det gik. Hvorom alting er, fik vi fremstillet nogle gode foldere til uddeling, vi fik indsamlet en del "smagsprøver" fra øen, af den ene og den anden slags og vi fik fremstillet en bod, der forholdsvist hurtigt kan bankes ned og nogenlunde lige så hurtigt, kan pilles ned igen. Til det første aftenssalgs arrangement i Holbæk fik vi så vores debut. Det var en stor succes, idet vores bod hele aftenen var omsværmet af nysgerrige, der både ville smage og høre om Orøs fortræffeligheder. Hvor mange der gik direkte i fælden er ikke godt at vide, men vi fik i hvert fald solgt øen og udbredt kendskabet til den. Vi gentog arrangementet på Ø-dagen og også her var vores bod flittigt besøgt. Alt i alt en succes, som vi har tænkt os at følge op på i år. Af mange grunde – nok mest personlige – nåede vi ikke flere opstillinger i 14 – men da vi nu har en del af materialet og en del erfaring forventes det, at vi lettere kan gå til opgaven - desuden vil vi rigtig gerne have flere frivillige til at deltage.

Lokalforum :

Omkring samarbejdet med lokalforum, som vi proklamerede sidste år, vi ville styrke, kan jeg sige, at vi har haft lidt divergerende opfattelser af nogle hændelsesforløb, men jeg tror at parterne nu er indstillede på at se fremad. Vi har i hvert fald hold et formandsmøde i januar, hvor tonen var konstruktiv og fredsommelig.

Det er vigtigt, at når vi nu er to organisationer, der skal varetage øens interesser, at vi trækker på samme hammel, og har en klar opgavefordeling. Der er stadigvæk mange både indenfor og udenfor disse organisationer, der ikke helt har fået

opfattelsen af, hvilke opgaver vi hver især varetager. Overordnet er det imidlertid således, at Lokalforum er valgt af hele øens befolkning (over 18) , og er det direkte link Holbæk Kommune i bred forstand, mens Beboerforeningen er en forening som man er medlem af, og som refererer til Sammenslutningen af Danske Småøer, der igen er linket til regering og Folketing (Resten af verden). Hvad der ligger derudover af arrangementer og tiltag, kan de to organisationer deles om, som de kan blive enige om, og det prøver vi på at blive hele tiden. Beboerforeningen deltager i lokalforums møder – og alt hvad Beboerforeningen foretager sig er offentligt tilgængeligt.

Skolen og Brugsen :

Orø er overordnet et velfungerende lille lokalsamfund – vi har en skole – en kro – et forsamlingshus - en læge - kirke – idrætshal- brugs og to færger- et enormt aktivt foreningsliv og en masse ildsjæle og meget mere. Vi holder os nogenlunde på et befolkningstal på mellem 800 og 850 – men det er altså ikke noget, der bare er en selvfølge at det kan fortsætte sådan. Jeg mener, at alle bør være sig bevidste om, at hvis vi ikke gør noget aktivt for at bevare os, så dør vi – ganske enkelt . Vi vil alle sammen gerne have frie valg til at handle og gå i skole, hvor det passer os, men når folk siger til mig, at de ikke har råd til at handle i Brugsen, tænker jeg, vi har ikke råd til at lade være. For hvis brugsen må lukke, så ved man helt evident, at så falder huspriserne endnu med mindst 10% . Og hvis skolen ligeså bliver lukket ned af Holbæk Kommune, bliver vi endnu ringere stillet. Hvis man er utilfredse med skolen, så gå til dem, så de kan ændre på tingene, gør noget aktivt. Beboerforeningens bestyrelse kan ikke gå ind i skolens daglige drift eller i enkelt sager, men vi har skrevet til skolen, at vi står til rådighed for dem, hvis de skulle få brug for vores hjælp på en eller anden måde. Det samme vil vi gøre overfor Brugsen.

Der bliver hele tiden lavet love og forordninger i dette land, hvis hensigt det er at styre landet i en eller anden retning på den brede front. Ofte er det sådan, at når lovene skal implementeres på lavere niveau, så viser de sig at være u hensigtsmæssige for udviklingen. Således er skolereformen kommet på tværs af konfirmationsforberedelsen, således at vores præst ikke mere kan lave konfirmationslejr.

Holbæk Færgen:

Færgen er konstant i bestyrelsens bevågenhed. Heldigvis er vi godt repræsenteret med Kristian i færgkontaktudvalget, og her gør han en stor indsats for, at færgetransporten ikke forringes. Lige nu, ser det ikke ud til, at der er noget faretruende i gære, men det er et problem, at de midler, som folketinget har afsat som tilskud til færgen ikke tilfalder færgen alle sammen. Vi vil sammen med Ø-sammenslutningen kæmpe for, at alle de millioner, som Holbæk modtager går den rigtige vej, men det er "op ad bakke", fordi regeringen altid henholder sig til det kommunale selvstyre.

Færgen har fået en ny overfartsleder, Lars, Han synes at være en god mand for os.

I 2014 blev det vedtaget, at folketinget vil give et tilskud til alle småøerne, som skal anvendes til at nedbringe fragttudgifterne for øens erhvervsdrivende, således at de ligestilles med erhvervsdrivende på fastlandet. I første omgang havde man kun beregnet tilskud til Holbæk færgen, men på grund af bestyrelsens bevågenhed fik man også Østre Færge med i puljen, hvilket vel må siges, at være det eneste rigtige.

"Udenrigspolitisk":

Vi har deltaget i diverse arrangementer rundt om i landet, der har haft relevans for vores arbejde for Orø. Der har været afholdt en høring i folketinget i anledning af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum med deltagelse af indtil flere ministre – vi har deltaget i nedlæggelsen af den gamle LAG og oprettelsen af den nye – der har været en konference om seniorliv i landsbyerne – Ø-sammenslutningens generalforsamling på Stynø – repræsentantskabsmøde i Odense mv.

Efterretninger:

Energidag aflyst pga. manglende interessenter. Flagstangen rejst og betalt af kloakmester Niels Erland. Opbakning til medlemskab for Holbæk Kommune af Fishing Sealand. Opfordring til Nabohjælp.

Ø-Kontoret:

Et langt kapital for sig, kunne blive Ø-kontoret. Beboerforeningen har i og for sig ikke noget tilhørsforhold til dette, fordi vi på et eller andet tidspunkt af en eller anden

grund er holdt op med at have det. De folk, som sidder der nu, har imidlertid ønsket, at vi på en eller anden måde involverede os i det, og på den opfordring har vi så været med til at ansætte Sune (som i øvrigt ikke er ansat af Ø-kontoret – men af Holbæk Erhvervsforum – der får pengene af Holbæk K.). Vi har også deltaget i et strategimøde om kontorets fremtid, og det er planen, at der skal nedsættes et udvalg, der skal udarbejde et forslag til ny struktur for kontoret. Vi har accepteret at deltage i dette arbejde, men er endnu ikke blevet indkaldt til et møde, så jeg ved ikke i skrivende stund, hvor vi står. Jeg kan imidlertid røbe, at det er bestyrelsens holdning, at hvis Ø-kontoret skal have folkelig opbakning på øen, så skal der stiftes en forening a la forsamlingshuset med en bestyrelse og en medlemskare – der vælger en bestyrelse. Hvordan de så vil drive kontoret, det er en anden sag.

På bestyrelsens vegne

Jens Bloch